

Programma voor de Kerst samenzang op 24 dec. 2022 om 21.00 uur

PKN Irene

Voorganger: ds. P.L. Storm GKV Vroomshoop

Muzikale medewerking: De Harmonie Vroomshoop olv. Frank Uuldriks

Band: Breathe Ommen

Orgel: Marco Rozemuller

1.	<b>Inleidende muziek Harmonie</b>	
2.	Welkomstlied: <b>Komt allen tezamen</b> vers 1,2,3,4,	Lbvk 135
3.	Opening <b>ds. Storm</b>	
4.	Samenzang i.c.m. band <b>Als alles duister is</b>	<b>Sela</b>
5.	Breathe: <b>a. O kom, O kom, Immanuel</b> <b>b. Geef ons Vrede</b>	
6.	Gebed	
7.	Samenzang <b>Stille Nacht</b> vers 1 2 3	<b>LBVK 143</b>
8.	Schriftlezing: <i>Lucas 2 : 1-20</i>	
9.	Breathe: <b>a. Waymaker</b> <b>b. Licht in de nacht + samenzang + = opwekking 527</b> graag beameren! <b>c. Eer zij God in onze dagen</b>	
10.	Samenzang: <b>Jezus zegt dat hij van ons verwacht</b>	
11.	Tekst <i>Lucas 2 : 14</i>	
12.	Samenzang: <b>Geef vrede Heer, Geef vrede</b> vers 1,2,3. beg	<b>LBVK 285</b>
13.	<b>Meditatie</b>	+/- 10 MIN!!!!
14.	Breathe: <b>a. Nu laat U mij in Vrede gaan</b> <b>b. Kerstnacht boven Bethlehem +</b> <b>c. Een kind is ons geboren</b>	
15.	Samenzang: <b>Een toekomst vol van hoop + tekst aangehecht.</b>	<b>Sela</b>
16.	Dankgebed	
17.	Slotzang <b>Ere zij God</b>	trad
18.	<b>Dankwoord ds. Storm bloemen Kok en medewerkers, organisatie etc</b>	
19.	<b>Harmonie</b>	
20.	<b>Collecte bij de uitgang voor Manna QR OF DEURCOLLECTE?</b>	

U bent morgen van harte welkom tijdens de kerstvieringen bij de Baptistengemeente, de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt en de PKN Het Anker en Irene. Wij wensen u en jullie allen:

Gezegende Kerstdagen en een gelukkig Nieuwjaar.

\*+ is aanduiding begeleiding orgel.

In de nacht van strijd en zorgen

kijken wij naar U omhoog,  
biddend om een nieuwe morgen,  
om een toekomst vol van hoop.

Ook al zijn er duizend vragen,  
al begrijpen wij U niet,  
U blijft ons met liefde dragen,  
U die alles overziet.

U geeft een toekomst vol van hoop;  
dat heeft U aan ons beloofd.  
Niemand anders, U alleen,  
leidt ons door dit leven heen.

U heeft ons geluk voor ogen.  
Jezus heeft het ons gebracht.  
Mens, als wij, voor ons gebroken  
in de allerzwartste nacht.

U bent God, de Allerhoogste,  
God van onbegrensde macht.  
Wij geloven en wij hopen  
op het einde van de nacht.

Tekst: Sela.